

ORDE VAN DIENST

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

DATUM D.V. ZONDAG 5 APRIL 2026

AANVANG 18:00 UUR

MEDEDELINGEN

VOTUM EN GROET

ZINGEN PSALM 21:1 EN 4

O HEER', de Koning is verheugd
om Uw geducht vermogen.
Uw heil zweeft Hem voor d' ogen;
en met wat blijde zielevreugd
zal Hij, door al Uw daân
verrukt, ten reie gaan!

Hij heeft, o God, van U begeerd
het onvergank'lijk leven.
Gij hebt het Hem gegeven.
Zo zijn de dagen Hem vermeêrd,
zo leeft de Vorst altoos,
zo leeft Hij eindeloos.

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS

ZINGEN PSALM 17:3

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
en neig Uw oren tot mijn klachten!

SCHRIFTLEZING LUKAS 24:13 – 36

GEBED

INZAMELING VAN DE GAVEN 1^E COLLECTE: KERK

2^E COLLECTE: KERK

3^E COLLECTE: KERK & ISRAËL

ZINGEN PSALM 25:2 EN 4

HEER', ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k blijf U al de dag verwachten.

's HEEREN goedheid kent geen palen.
God is recht, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem Zijn wegen leren.

VERKONDIGING

ZINGEN PSALM 119:25 EN 53

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,
waarop Gij mij verwachting hebt gegeven.
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd,
dit leert mijn ziel U achteraan te kleven.
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd,
gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

Uw woord is mij een lamp voor mijne voet,
mijn pad ten licht om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen in al mijn levensjaren,
dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
door Uw genâ bestendig zal bewaren.

DANKGEBED

ZINGEN PSALM 56:5

Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.

ZEGEN