

# ORDE VAN DIENST

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

**DATUM** D.V. ZONDAG 4 MEI 2025

**AANVANG** 15:30 UUR

## MEDEDELINGEN

### VOTUM EN GROET

**ZINGEN** PSALM 33:10 EN 11

Zijn machtig' arm beschermt de vromen  
en redt hun zielen van de dood.  
Hij zal hen nimmer om doen komen  
in dure tijd en hongersnood.  
In de grootste smarten  
blijven onze harten  
in de HEER' gerust.  
'k Zal Hem nooit vergeten,  
Hem mijn Helper heten,  
al mijn hoop en lust.

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen!  
In Hem verblijdt zich ons gemoed,  
omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,  
Die Naam zo heilig, groot en goed.  
Goedertieren Vader,  
milde Zegenader,  
stel Uw vriend'lijk hart  
op Wiens gunst wij hopen,  
eeuwig voor ons open;  
weer steeds alle smart.

### LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS

**ZINGEN** PSALM 48:6

Want deze God is onze God,  
Hij is ons deel, ons zalig lot,  
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:  
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

**SCHRIFTLEZING** 1 KORINTHE 15:12 – 28

**GEBED**

**INZAMELING VAN DE GAVEN**

**ZINGEN PSALM 110:1, 2 EN 7**

Dus heeft de HEER' tot mijne Heer' gesproken:  
"Zit op de troon ter rechterhand naast Mij,  
tot Ik de macht Uws vijands heb verbroken  
en U zijn nek tot ene voetbank zij."

Uit Sion zal de HEER' Uw scepter zenden,  
den scepter van Uw oppermogendheid,  
en zeggen: "Heers tot 's werlds uiterst' enden,  
zover de macht Uws vijands zich verspreidt."

Hij zal op weg eens drinken uit de beken,  
Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit' ontziet;  
Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,  
Met eer bekroond in 't Goddlijk rijksg gebied.

**VERKONDIGING 1 KORINTHE 15:12 – 28**

De opstanding van de doden

**ZINGEN PSALM 16:6**

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,  
waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.  
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,  
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.  
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven  
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

**DANKGEBED**

**ZINGEN PSALM 43:3, 4 EN 5**

Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder  
en breng mij, door die glans geleid,  
tot Uw gewijde tente weder,  
dan klimt mijn bange ziel gereder  
ten berge van Uw heiligheid,  
daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,  
tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
dan zal ik juichend stem en snaren  
ten roem van Zijne goedheid paren,  
Die na kortstondig ongeneugt'  
mij eindeloos verheugt.

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen,  
wat zijt g' onrustig in uw lot?  
Berust in 's HEEREN welbehagen;  
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.  
Uw hoop herleev' naar Zijn gebod:  
mijn Redder is mijn God.

**ZEGEN**