

# ORDE VAN DIENST

## CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

**DATUM** D.V. ZONDAG 4 AUGUSTUS 2024

**AANVANG** 10:00 UUR

### MEDEDELINGEN

### VOTUM EN GROET

**ZINGEN** PSALM 46:1 EN 6

God is een toevlucht voor de Zijnen,  
hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen;  
zij werden steeds Zijn hulp gewaar  
in zielsbenauwdheid, in gevaar.  
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,  
schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken,  
schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê  
verzet wierd in het hart der zee.

De HEER', de God der legerscharen,  
is met ons, hoedt ons in gevaren.  
De HEER', de God van Jakobs zaad,  
is ons een burg, een toeverlaat.

### LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE

**ZINGEN** PSALM 63:2

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom  
voorheen beschouwd met vrolijk' ogen,  
hoe zag ik daar Uw alvermogen,  
hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom!  
Want beter dan dit tijd'lijk leven  
is Uwe goedertierenheid.  
och, werd ik derwaarts weer geleid,  
dan zou mijn mond U d' ere geven.

**SCHRIFTLEZING** JOHANNES 11:1 – 7, 17 – 27 EN 43 – 46

### GEBED

**INZAMELING VAN DE GAVEN** 1<sup>E</sup> COLLECTE: KERK

2<sup>E</sup> COLLECTE: KERK

3<sup>E</sup> COLLECTE: PASTORAAT & CATECHESE

**ZINGEN PSALM 86:1, 8 EN 9**

Neig, o HEER', Uw gunstig' oren,  
om mij in mijn angst te horen.  
'k Ben ellendig, diep in nood,  
gans van heul en hulp ontbloot.  
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig,  
en ik ben Uw gunst deelachtig.  
O mijn God, Die mij aanschouwt,  
red Uw knecht, die U vertrouwt!

Maar Gij, Heer, Gij zijt lankmoedig,  
zeer barmhartig, overvloedig  
in genâ, die ons behoedt,  
groot van waarheid, eind'loos goed!  
Wend U tot mijn ziel genadig,  
sterk Uw knecht en geef weldadig  
ondersteuning aan de zoon  
Uwer dienstmaagd, van de troon.

Doe een teken mij ten goede,  
dat mijn haters in hun woede  
mogen zien, hoe tot hun spijt,  
Gij mij troost en mij bevrijdt.

**VERKONDIGING JOHANNES 11:25**

“Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven”

Thema: Ik ben de Opstanding en het Leven

**ZINGEN PSALM 84:1**

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,  
o HEER', der legerscharen God,  
zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheên  
om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
mijn hart roept uit tot God, Die leeft  
en aan mijn ziel het leven geeft!

**DANKGEBED**

**ZINGEN PSALM 121:2 EN 4**

Hij is, al treft u 't felst verdriet,  
uw Wachter, Die uw voet  
voor wankelen behoedt.  
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;  
geen kwaad zal u genaken:  
de HEER' zal u bewaken.

De HEER' zal u steeds gadeslaan,  
opdat Hij in gevaar

uw ziel voor ramp bewaar'.  
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,  
en waar g' u heen moogt spoeden,  
zal eeuwig u behoeden.

**ZEGEN**