

# ORDE VAN DIENST

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

**DATUM** D.V. ZONDAG 28 JULI 2024

**AANVANG** 18:45 UUR

## MEDEDELINGEN

### VOTUM EN GROET

**ZINGEN** PSALM 81:10 EN 12

"Eert geen uitlands god,  
wacht u voor uw zielen,  
wilt naar Mijn gebod,  
Mijne Naam ten hoon,  
voor geen valse goôn,  
voor geen vreemde knielen."

"Opent uwe mond,  
eist van Mij vrijmoedig  
op mijn trouwverbond.  
Al wat u ontbreekt,  
schenk Ik, zo gij 't smeekt,  
mild en overvloedig."

### LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS

**ZINGEN** PSALM 118:14

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
verhogen Uwe majesteit.  
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven,  
U prijz' ik tot in eeuwigheid.  
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,  
want goed is d' Oppermajesteit:  
Zijn goedheid gaat het al te boven,  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

### GEBED

**SCHRIFTLEZING** JOHANNES 14:27 – 15:17

**INZAMELING VAN DE GAVEN** 1<sup>E</sup> COLLECTE: KERK

2<sup>E</sup> COLLECTE: DIACONIE

3<sup>E</sup> COLLECTE: PASTORAAT & CATECHESE

**ZINGEN PSALM 80:6 EN 9**

Gij vond in ons een welbehagen,  
Gij bracht, o God, in vroeger dagen  
Uw wijnstok uit Egypteland!  
Gij Zelf hebt gunstig hem geplant,  
voor hem de volken uitgeroeid,  
hem plaats bereid, hem mild besproeid.

Keer weer, o God der legermachten,  
tot ons, die op Uw bijstand wachten!  
Zie uit de hoge hemel neer,  
herstel Uw wijnstok als weleer,  
de stam der liefd' Uws Zoons geplant,  
die Gij gesterkt hebt door Uw hand.

**VERKONDIGING JOHANNES 15:1 – 5**

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de  
Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht  
draagt, neemt Hij weg; en elke *rank* die vrucht  
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u  
gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank  
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de  
wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik  
ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik  
in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt  
u niets doen.”

**ZINGEN PSALM 86:6**

Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.  
Neig mijn hart en voeg het saâm  
tot de vrees van Uwe Naam.  
Heer', mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven,  
'k zal Uw Naam en majesteit  
eren tot in eeuwigheid!

**DANKGEBED**

**ZINGEN PSALM 108:1**

Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
is tot Uw dienst en lof bereid;  
'k zal zingen voor de Opperheer,  
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.  
Gij zachte harp, gij schelle luit,  
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.  
'k Zal in de dageraad ontwaken  
en met gezang mijn God genaken.

**ZEGEN**