



Christelijke Gereformeerde Kerk Leerdam

Liturgie voor de eredienst waarin

**Gerco Keppel en
Vera Spijkerboer**

belijdenis van het geloof afleggen.

2^e Pinksterdag, 20 mei 2024

Voorganger: ds. J. Hoefnagel

Organist: Gijsbert den Hartog

Inleidend orgelspel

Bij binnenkomst van kerkenraad en belijdeniscatechisanten zingen we staande:

Psalm 108 vers 1

*Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 1 vers 1 en 2

*Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.*

*Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.*

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 64 vers 10

*'t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER alleen;
D' oprechten zullen, weltevreên,
Terwijl zij Hem hun harten wijden,
Zijn naam belijden.*

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 31

Gebed

Collecten: 1^e voor de Kerk, 2^e voor de zending, 3^e voor pastoraat en catechese

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6

*HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.*

*Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.*

Prediking: Johannes 14 : 15

“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”

Zingen: Psalm 143 vers 10

*Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.*

Openbare belijdenis van het geloof

Toezingen: Psalm 143 vers 3

*Ik zie mijn ziel vervolgd door snoden;
Ik zie, voor 's vijands haat gevloten,*

*Mijn leven in het stof vertreên;
Ik lig, helaas, gelijk de doden,
Omringd van nare duisterheên.*

Persoonlijk woord

Zingen: Psalm 17 vers 3

*Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.*

Dankgebed

Zegen

De kerkenraad en de belijdeniscatechisanten verlaten de kerkzaal en zullen met elkaar afsluiten in de consistorie. Omdat dit enige tijd in beslag neemt, en u wellicht de belijdeniscatechisanten graag de hand wil drukken, zullen we nog staande zingen:

Psalm 86 vers 6

*Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.*

Wanneer het orgel een moment stilhoudt, mag u de kerkzaal verlaten.

Wilt u in de hal van de kerk ruimte maken voor hen die direct het kerkgebouw verlaten en uw liturgie meenemen? Bij voorbaat dank.