

# ORDE VAN DIENST

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

**DATUM** D.V. ZONDAG 21 APRIL 2024

**AANVANG** 10:00 UUR

## MEDEDELINGEN

### VOTUM EN GROET

#### ZINGEN PSALM 103:1 EN 2

Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten;  
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten,  
och, of nu al wat in mij is Hem prees!  
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden,  
vergeet nooit één van Zijn weldadigheden:  
vergeet ze niet, 't is God, Die z' u bewees!

Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven,  
hoeveel het zij, genadig wil vergeven,  
uw krankheên kent en liefderijk geneest;  
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,  
met goedheid en barmhartigheên u kronen,  
Die in de nood uw Redder is geweest.

### LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE

#### ZINGEN PSALM 119:25

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,  
waarop Gij mij verwachting hebt gegeven.  
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd,  
dit leert mijn ziel U achteraan te kleven.  
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd,  
gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

#### SCHRIFTLEZING 1 PETRUS 1

#### GEBED

**INZAMELING VAN DE GAVEN** 1<sup>E</sup> COLLECTE: KERK

2<sup>E</sup> COLLECTE: KERK

3<sup>E</sup> COLLECTE: PASTORAAT & CATECHESE

**ZINGEN PSALM 16:3 EN 6**

Getrouwe HEER', Gij wilt mijn goed, mijn God,  
mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen!  
Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot,  
dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen.  
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren.  
O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren!

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,  
waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.  
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,  
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.  
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven  
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

**VERKONDIGING 1 PETRUS 1:3 – 5**

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt *immers* door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.”

De drievoudige vrucht van Christus' opstanding

1. Levensvernieuwing
2. Levensverwachting
3. Levensbewaring

**ZINGEN PSALM 31:17**

Geloofd zij God, Die Zijn genade  
aan mij heeft groot gemaakt,  
Die voor mijn welstand waakt!  
Zijn oog slaat mij in liefde gade,  
Hij wil mij heil bereiden,  
mij in een vesting leiden.

**DANKGEBED**

**ZINGEN PSALM 68:2**

Maar 't vrome volk, in U verheugd,  
zal huppelen van zielevreugd,  
daar zij hun wens verkrijgen.  
Hun blijdschap zal dan onbepaald,  
door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,  
ten hoogste toppunt stijgen.  
Heft Gode blijde psalmen aan;  
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,  
laat al wat leeft Hem eren!

Bereidt de weg, in Hem verblijd,  
die door de vlakke velden rijdt:  
Zijn Naam is HEER' der heren.

**ZEGEN**