

ORDE VAN DIENST

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK LEERDAM

DATUM D.V. ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021

AANVANG 10:00 UUR

MEDEDELINGEN

VOTUM EN GROET

ZINGEN PSALM 70:1 EN 3

Daal haastig ter verlossing neer,
o God, en red mij uit gevaren,
uit angsten, die mijn ziel bezwaren,
spoed U te mijner hulp, o HEER!
Laat allen, die mijn ziel belagen,
beschaamd en schaamrood van mij vliên.
Laat, die met vreugd mijn rampen zien,
in hunne wensen nimmer slagen.

Ik ben nooddruftig, arm en naakt,
o God, mijn Helper uit ellenden,
haast U tot mij, wil bijstand zenden:
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE

ZINGEN AVONDZANG:1 EN 4

O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Houd ons gemoed voor U bereid,
opdat het blij Uw komst verbeid';
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.

SCHRIFTLEZING HANDELINGEN 16:1 – 15

GEBED

ZINGEN PSALM 81:1 EN 12

Zingt nu blij te moê
't machtig Opperwezen
ene lofzang toe!

Om ons heilgenot
worde Jakobs God
met gejuich geprezen.

"Opent uwe mond,
eist van Mij vrijmoedig
op mijn trouwverbond.
Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt,
mild en overvloedig."

VERKONDIGING HANDELINGEN 16:14 – 15

Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira,
gelooft, wordt gedoopt en biedt de apostelen
onderdak

ZINGEN PSALM 119:17

Leer mij, o HEER', de weg, door U bepaald,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald,
dan zal mijn oog op Uwe wetten staren,
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

DANKGEBED

ZINGEN PSALM 86:5 EN 6

Al de heid'nen, door Uw handen
voortgebracht in alle landen,
zullen tot U komen, HEER',
bukken voor Uw aanschijn neer
en Uw Naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven,
Gij doet duizend wonderheên:
Gij zijt God, ja Gij alleen.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart en voeg het saâm
tot de vrees van Uwe Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!

ZEGEN